

- Genesis
- Exodus
- Leviticus
- Numeri
- Deut.
- Jozua
- Richteren
- Ruth
- 1 Samuël
- 2 Samuël
- 1 Koning.
- 2 Koning.
- 1 Kroniek.
- 2 Kroniek.
- Ezra
- Nehemia
- Esther
- Job
- Psalmen
- Spreuken
- Prediker
- Hooglied
- Jesaja
- Jeremia
- Klaaglied.
- Ezechiël
- Daniël
- Hozea
- Joël
- Amos
- Obadja
- Jona
- Micha
- Nahum
- Habakuk
- Sefanja
- Haggai
- Zacharia
- Maleachi

LEZEN

1. Omcirkel het Bijbelboek waar we uit lezen.

2. Het Bijbelboek staat in het:

Oude Testament (OT)

(oude verbond, verhalen voordat Jezus werd geboren)

Nieuwe Testament (NT)

(nieuwe verbond, verhalen over Jezus en Zijn leerlingen)

3. We lezen uit hoofdstuk:

vers: t/m



5. Wat is het tweede lied dat we zingen?

6. Wat is het laatste lied dat we zingen?

Ik voel me vandaag:

In het boek Psalmen staan veel verschillende soorten liederen. Er zijn vreugde-, klaag- en dankliederen. Daarnaast zijn er nog de Psalmen die gaan over vertrouwen en de herinnerings-, pelgrims-, wijsheids- en koningspsalmen. Waar zou deze Psalm bij horen?



GEBED

Voor wie en voor wat bidden en danken we?



fijne dingen:



moeilijke dingen:

DE LITURGIE

Zet een kruisje **x** door het vakje als er een onderdeel van de liturgie is geweest.

vouwlijn

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PUZZEL



Het Bijbelboek Psalmen staat vol met liederen. Hieronder staan een aantal Psalmregels waar het gaat over zingen. Je ziet steeds een regel of een stukje van een regel, maar er ontbreekt een woord. Zoek het woord op en schrijf het in de vakjes hiernaast. De woorden die onder de pijl tevoorschijn komen, hebben te maken met de zangers in de tempel.

- Ps 27: 6 *ik zal zingen, ja, ... (1) den HEERE*
- Ps 59: 17 *Maar ik zal Uw ... (2) zingen*
- Ps 13: 6 *ik zal den HEERE zingen, omdat Hij aan mij ... (3) heeft*
- Ps 21: 14 *zo zullen wij zingen, en Uw ... (4) met psalmen loven*
- Ps 35: 27 *Laat hen ... (5) zingen en verblijd zijn*
- Ps 57: 8 *mijn ... (6) is bereid; ik zal zingen, en psalmzingen*
- Ps 63: 8 *en in de schaduw Uwer ... (7) zal ik vrolijk zingen*
- Ps 65: 14 *De ... (10) zijn bekleed met kudden, en de ... (8) bedekt met koren; zij ... (9), ook zingen zij*
- Ps 101: 1 *Ik zal van ... (11) en recht zingen*



Idee en uitvoering: bijMaris en HGJB. Illustraties: Linda Bikker.
 Puzzels: Alma Knot. Oplossingen (lees in de spiegel):
 bined quet eb; fiseq; biveD; mallitxexel; nival; nev metz; neshool
 op qentz; woomshtofar eb; op tarom; biveD; nev; fbbm; eb; mo
 efgagel; moomleq; metz; nev; neqet; klednshelq; too; klednshelq
 .seelq; eb; op; rti; .quet; op; qnhtazew; .toombelsum

Mijn God is er

Hij zal zich over je ontfermen



Psalmen zijn liederen voor God. De schrijver van deze psalm is David. David heeft in elk geval 73 van de 150 psalmen geschreven.

Dat weten we omdat zijn naam erbij staat.



Psalmen worden vaak in de kerk gezongen. Maar de teksten zijn van betekenis voor iedereen. Ze gaan namelijk over het leven; over blijdschap, dankbaarheid, vertrouwen, troost, maar ook over verdriet, pijn of zelfs woede. Vertel maar aan God hoe je je voelt. En als je zelf lastig woorden kunt vinden dan kan een psalm je misschien helpen.

Boekentip: Ik bid de psalmen

1. David heeft het moeilijk. Zijn vijanden bespotten hem, ze willen hem zelfs doden.

David voelt zich ... (vers 18a)

Toch zegt hij daar gelijk achteraan: maar de Heer ... (vers 18b)

2. Wat doet David, terwijl hij het moeilijk heeft? (vers 2)

- Hij wacht op God en vertrouwt erop dat God hem helpt.
- Hij geeft de moed op, gaat klagen en ziet geen licht meer.

3. Wat doet God voor David? (vers 3)

- Hij doodt de vijanden. Al zijn problemen zijn gelijk over.
- Hij geeft David nieuwe kracht om midden in de problemen sterk te blijven.

4. God heeft veel voor ons gedaan en er is dus ook heel veel om voor te danken. Hij wil graag dat wij alles wat Hij in ons leven heeft gedaan aan anderen vertellen, dat we onze dankbaarheid uitstralen. Net als David in deze psalm doet. Als wij (of anderen) het moeilijk hebben, kunnen we aan Zijn goedheid terugdenken. Waar ben jij dankbaar voor?

.....
.....
.....



David speelt op de harp

Je ziet hetzelfde plaatje twee keer, zoek de acht verschillen.



Er is geen put zo diep, of Gods liefde gaat nog dieper!

(Corrie ten Boom)

5. David laat ons hier zijn sterke vertrouwen op God zien. Midden in de ellende en onrust om hem heen, is het in zijn hart vrede. Kun jij dat beeld tekenen? Maak het om het hart maar donker en in het hart licht en vredig.



6. Vertrouwen op God betekent niet dat je je niet meer verdrietig, bang of alleen kunt voelen. Maar als je op God gericht blijft en vertrouwt dat Hij bij je is dan voel je vrede in je hart, terwijl het om je heen nog donker kan zijn. In Johannes 14 vers 27 staat hoe dat kan. Schrijf het woord "vrede" maar op de stippellijnen:

Jesus zegt

Ik geef jullie mijn De

die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort.

Maar mijn blijft altijd bij jullie.

Wees niet bang, verlies de moed niet.