

Ik voel me vandaag:



Nieuwe Testament
(= nieuwe verbond)

Brieven met het goede nieuws, verhalen over Jezus



LEZEN

1. Omcirkel het Bijbelboek waar we uit lezen.

2. We lezen uit hoofdstuk:

4 5 6 7 8 9



vers: t/m

Johannes is een leerling van Jezus en een broer van Jakobus (ook een leerling). Johannes schrijft niet over Jezus' leven (bijvoorbeeld waar Hij is geboren), maar vooral over Wie Jezus is. In elk hoofdstuk vertelt Johannes iets over Jezus zodat je gaat ontdekken Wie God is. Hij geeft Jezus ook allerlei namen: het Woord, de Enige, Lam van God, ware Brood, Leven, Licht van de wereld en nog veel meer.



3. Wie heeft de brief geschreven?

4. Voor wie is de brief bedoeld?



GEBED

Voor wie en voor wat bidden en danken we?



fijne dingen:



moeilijke dingen:

DE LITURGIE

Zet een kruisje of cijfer voor het plaatje als dat onderdeel van de liturgie is geweest.

Let op! De plaatjes staan door elkaar!

<input type="checkbox"/> De wet	<input type="checkbox"/> Bijbellezen	<input type="checkbox"/> Zingen	<input type="checkbox"/> Geloofsbelijdenis
<input type="checkbox"/> Zingen	<input type="checkbox"/> Zingen	<input type="checkbox"/> Gebed	<input type="checkbox"/> Binnenkomst kerkenraad
<input type="checkbox"/> Votum en groet	<input type="checkbox"/> Groet	<input type="checkbox"/> Collecte	<input type="checkbox"/> Zingen
<input type="checkbox"/> Stil gebed	<input type="checkbox"/> Kerkenraad vertrekt	<input type="checkbox"/> Afkondigingen	<input type="checkbox"/> Preek
<input type="checkbox"/> Zegen	<input type="checkbox"/> Naar de kerk	<input type="checkbox"/> Dankgebed en voorbede	<input type="checkbox"/> Zingen

PUZZEL

Begin bij 'start' en kijk welk plaatje ernaast past, zodat het gezicht compleet wordt. Puzzel zo verder. Welke zin lees je?



Als je in het donker je slaapkamer binnenkomt, dan is alles zwart. Je bed, je kleren en je speelgoed... Wanneer je het licht aandoet, verandert jouw kamer opeens in de gezelligste én mooiste kamer van het hele huis! Zo is het ook met Jezus. Zonder Jezus ziet jouw leven er donker uit, maar mét Jezus wordt het er stralend licht!

De genezing van de blinde man

Jezus opent je ogen!
 Je kunt je ogen open hebben én toch niets zien! Ra, ra... hoe kan dat? Nou denk maar aan die keer toen je snel wegliep omdat dat 'niet zo leuke kind' iets aan je wilde vragen... of toen je deed alsof je niet zag dat je moeder hulp nodig had... En, zo kun jij vast nog wel een voorbeeld opnoemen 😊.
 Mét Jezus ga je anders kijken! Je doet dan je ogen écht open voor de mensen om je heen.

1. Je leest in Johannes 9:1-7 over een blinde man. Hij heeft nog **nóóit** kunnen zien. Jezus doet een groot wonder en hij kan zien! Hoe noemt Jezus Zichzelf in vers 5? Wat heeft dit met 'zien' te maken denk jij?

.....

vers 27-28

vers 33

vers 38

2. Als je verder leest in Johannes 9 ontdek je dat de man weer kan zien! Hij ziet de mensen, de huizen en de bloemen. En, hij ziet Jezus!
 Lees één voor één de verzen en schrijf op wat de man over Jezus zegt.

vers 11

vers 17

3. Is iedereen blij met de genezing van de blinde man?

.....

Wat weet jij nog van dit verhaal? Weet jij nog wat de mensen tegen elkaar zeggen? Schrijf het in de spreekwolken.

Jezus: (Panel 1)

Jezus: (Panel 2)

Blinde man: (Panel 3)

Discipelen: (Panel 1)

Blinde man: (Panel 2)

Buren: (Panel 3)

vers 2-5 **vers 6-7** **vers 8-9**



IK BEN HET
Licht
 VAN DE WERELD.

Johannes 8:12



Zien met andere ogen
 De blinde man kan weer zien. Dat is natuurlijk heel erg fijn. Maar nog fijner wordt het als hij ook gaat zien Wie Jezus is. Lees hierover in Johannes 9:35-38. Mét Jezus ga je anders kijken! Je doet dan je ogen écht open voor de mensen om je heen.
 Als het licht van Jezus in jouw leven schijnt, ga je alles om je heen anders zien! Kun jij vertellen wat er dan anders wordt? Wat doe je dan niet meer? En wat doe je dan juist wél?