

LEZEN



1. Omcirkel het Bijbelboek waar we uit lezen.

2. Het Bijbelboek staat in het:

Oude Testament (OT)

(oude verbond, verhalen voordat Jezus werd geboren)

Nieuwe Testament (NT)

(nieuwe verbond, verhalen over Jezus en Zijn leerlingen)

3. Wie heeft dit boek geschreven?

39 boeken Oude Testament

27 +
27 boeken Nieuwe Testament

In totaal zijn er 66 bijbelboeken.

Elizabeth en Zacharias zijn oud! Té oud om nog een kind te krijgen. Maar, daar let God niet op! God let op Zijn plan. Hij wil mensen inschakelen bij Zijn plan. Het kind van Elizabeth en Zacharias zal een belangrijke taak krijgen. Als hij groot is, mag hij voor Koning Jezus uitlopen en roepen: 'Maak je klaar, want de Koning komt!' Zo schakelt God twee oude mensen in... wonderlijk!



GEBED Voor wie en voor wat bidden en danken we?



fijne dingen:



moeilijke dingen:

vouwlijn

DE LITURGIE

Zet een kruisje of cijfer voor het plaatje als dat onderdeel van de liturgie is geweest.

1. Naar de kerk 	2. Binnenkomst kerkenraad 	3. Afkondigingen 	4. Zingen
5. Groot 	6. Stil gebed 	7. Votum en groot 	8. Zingen
9. De wet 	10. Zingen 	11. Gebed 	12. Bijbellezen
13. Preek 	14. Zingen 	15. Geloofsbelijdenis 	16. Dankgebed en voorbede
17. Collecte 	18. Zingen 	19. Zegen 	20. Kerkenraad vertrekt

PUZZEL

Ik voel me vandaag:



Je ziet negen Bijbelse personen en negen beroepen. Wie heeft welk beroep? Schrijf de goede naam in het juiste balkje. Als je alles ingevuld hebt, verschijnt onder de pijl een naam. Het is een soort collega van nummer 7: iemand met hetzelfde beroep.

Zacheüs - David - Jozef - Kaïn - Petrus
Paulus - Rhodé - Eli - Lukas

1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				

1. timmerman
2. tentenmaker
3. tollenaar
4. dienstmeisje
5. herder
6. visser
7. priester
8. landbouwer
9. arts



Wat hiervoor gebeurde: 400 jaar blijft het stil in Israël. Sinds de laatste profeet is er geen nieuws meer. * Zacharias en Elizabeth zijn vrome mensen die leven in Ein Kerim, een dorpje net buiten Jeruzalem. * Deze geschiedenis speelt zich af in de tijd van Herodes. Hij was koning over Judea en stond bekend vanwege zijn wreedheid.

1. God schakelt twee oude mensen in om te komen tot Zijn plan: Elizabeth en Zacharias. Zoek in de Bijbelverzen op wat je over hen te weten kunt komen.

Elizabeth

- Wat weten we van haar familie? ⇒ vers 5
- Wat weten we van haar leeftijd? ⇒ vers 7, 18
- Wat weten we van haar geloof? ⇒ vers 6, 25
- Wat is haar grootste wens? ⇒ vers 7, 25



Zacharias

- Wat weten we van zijn familie? ⇒ vers 5
- Wat weten we van zijn leeftijd? ⇒ vers 7, 18
- Wat weten we van zijn geloof? ⇒ vers 6, 8, 20
- Wat is zijn grootste wens? ⇒ vers 7, 13



Familie:

Leeftijd:

Geloof:

Grootste wens:

Familie:

Leeftijd:

Geloof:

Grootste wens:

2. Kruis maar aan: waar, of niet waar?

- Elizabeth is **getrouwd** met Zacharias.
- Elizabeth is een **jonge vrouw**.
- Samen hebben ze nog **veel kinderen**.
- Zacharias is **aan het werk** in de tempel.
- Elizabeth **ontmoet** een engel.
- Deze engel heet **Gabriël**.
- Gabriël vertelt dat ze **een zoon** zullen krijgen.
- Ze mogen **hun kindje** zelf een mooie naam geven.
- Zacharias kan **niet zien**, totdat het kind geboren is.

- waar** of **niet waar**
- waar** of **niet waar**
- waar** of **niet waar**
- waar** of **niet waar**
- waar** of **niet waar**
- waar** of **niet waar**
- waar** of **niet waar**
- waar** of **niet waar**
- waar** of **niet waar**
- waar** of **niet waar**

Hogepriester

Een priester vertelde de mensen over God. Zodat het volk God niet zou vergeten en Hem zou blijven dienen. Zacharias had de eer om het reukoffer te brengen. Het reukoffer was een moment van gebed. Die kans kreeg je als priester hooguit één keer in je leven. Juist dit moment kiest God uit om tot hem te spreken, door middel van een engel. De engel staat aan de rechterkant van het altaar, de kant van het geluk/van de zegen.



Over schakels

Schakels zorgen voor stevigheid. Denk maar aan de schakels van een horloge of van een armband. Als er één schakel stuk is, kun je het horloge of de armband niet meer dragen. Je hebt alle schakels nodig! Zo heeft God ook alle schakels (mensen) nodig om tot Zijn plan te komen!



Zacharias en Elizabeth

Zacharias en Elizabeth komen beiden uit het priestelijke geslacht en leven rechtvaardig en onberispelijk. Er wordt dus veel nadruk gelegd op de afkomst van Johannes. Het bijzondere van Gods handelen is dat de verhoring van het gebed niet alleen te maken heeft met het leven van deze twee mensen, maar ook een verhoring is van de gebeden om de verlossing van Israël.



Het reukoffer

Het reukoffer is een gebedsdienst; offer en gebed zijn één. Na het formele gebed mocht de priester een woord uit zichzelf tot God spreken. Wat Zacharias heeft gebeden is duidelijk (Lukas 1:13): het gebed om een zoon. Het belangrijkste werk van een priester was Gods wetten uitleggen, offers brengen, bidden voor het volk en zorgdragen voor de tempel. Het ambt van hogepriester (de leider van de priesters) werd doorgegeven van vader op zoon. De hogepriester droeg een speciale borstplaat met twaalf edelstenen die in goud gezet waren. Over de priesterkleding kun je meer lezen in Exodus 28.