

LEZEN

- Mattheüs
- Markus
- Lukas
- Johannes
- Handelingen
- Romeinen
- 1 Korinthe.
- 2 Korinthe.
- Galaten
- Efeziërs
- Filippenzen
- Kolossenzen
- 1 Tessalon.
- 2 Tessalon.
- 1 Tim.
- 2 Tim.
- Titus
- Filemon
- Hebreeën
- Jakobus
- 1 Petrus
- 2 Petrus
- 1 Joh.
- 2 Joh.
- 3 Joh.
- Judas
- Openb.

- Omcirkel het Bijbelboek waar we uit lezen.
- Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
vers: t/m

- Dit boek is geschreven door
- Hij was een vriend neef discipel (leerling) van Jezus.

Wie bewaart de sleutels van de kerk? Dat is **de koster**. Hij zet alles klaar voor de dienst. Op de psalmborden komen de juiste liednummers te staan. Op de preekstoel zet hij water voor de dominee klaar en een opgeladen microfoon. De kanselbijbel wordt opengeslagen bij het juiste Bijbelgedeelte. Begint de dienst? Dan staat de koster bij de deur om iedereen te groeten. Tijdens de dienst kan de koster vanuit zijn bank knopjes bedienen. Het geluid kan harder of zachter, het licht aan of uit. Ook loopt hij een rondje om de kerk, om de kerk tijdens de dienst te bewaken. Is er een doopdienst dan zorgt de koster dat er lauw water in het doopvont zit.



Ik voel me vandaag:

Wist je dat de koster niet alleen op zondag in de kerk helpt, maar bijvoorbeeld ook bij rouw- en trouwdiensten?



GEBED

Voor wie en voor wat bidden en danken we?

- fijne dingen:* *moeilijke dingen:*

.....

.....

DE LITURGIE

Zet een kruisje **x** door het vakje als er een onderdeel van de liturgie is geweest.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.

PUZZELS

BANG, BLIJ, BOOS, BRULLEN, LACHEN, LEZEN, REGEN, SLAPEN, ZIEK, ZOEKEN

1. Welk woord past bij de smiley? Kies uit de woorden die erboven staan. De letters die op de smileys komen te staan, vormen van boven naar beneden een woord dat met deze geschiedenis te maken heeft. Weet jij welk woord?

- Op de stenen van de bron staan lettergrepen. Welke zin vormen deze samen?



- Kijk eens goed naar de kruiken water. Welke woorden staan hier? Dit is wat Jezus jou wil geven! Kleur de tekening daarna mooi in.

In gesprek met Jezus De Samaritaanse vrouw

1. Waarom ging Jezus weg uit Judea?

.....
.....

2. Waar zijn de discipelen van Jezus als Hij de vrouw ontmoet?

.....
.....

3. In welk vers lees je dat de vrouw beseft dat Jezus een heel bijzondere man is? Hoe noemt ze Hem daar?

In vers Ze noemt Hem

4. Waar heb jij 'dorst' naar?
(= wat wil jij echt heel graag hebben)

- dat ik écht gezien wordt beroemd worden
- dat er van me gehouden wordt veel geld hebben
- eten en drinken hulp vergeving macht
- nieuwe dingen leren

5. Lees het bijbelgedeelte nog een keer door.

Lees daarna onderstaande zinnen. Welke zinnen vertellen iets over waar het gesprek écht over gaat? Kleur de druppel van die zinnen.



Samaritanen

Op de landkaart kun je zien dat Samaria tussen Galilea en Judea ligt. Jezus reist er dwars doorheen. Dat is opmerkelijk, want de meeste Joden reizen met een grote boog om het gebied van de Samaritanen heen.

Dat komt zo: in de tijd dat een groot deel van het volk Israël in ballingschap was gevoerd, bleven sommige Joden achter. In plaats van zich tot de Heere God te wenden, gingen zij verbindingen aan met heidense volken in hun omgeving. Uit de vermenging van Joden en heidenen komen de Samaritanen voort. Hun godsdienst was een mengeling van de dienst van God en van afgoden. Ze bouwden zelfs een eigen tempel, op de berg Gerizim.

Al deze onzuiverheid was voor de Joden een grote ergernis. In de tijd van de Heere Jezus deed men er daarom alles aan om de Samaritanen te ontwijken.

Water putten

Water werd in kruiken uit een put gehaald. Iedere stad had zijn eigen putten. Het was er vaak druk, veel mensen (vaak vrouwen) haalden tegelijk hun water. De Samaritaanse vrouw kwam liever op een rustig moment van de dag naar de put. Juist dan was het vaak het warmst. Je begrijpt nu vast ook beter dat het haar om die reden geweldig leek om nooit meer dorst te hebben.

NADENKERTJE

De eerste keer dat Jezus tegen iemand zei dat Hij de Messias was, was tegen een zondige, Samaritaanse vrouw uit Sichar - met de nek aangekeken door haar omgeving.

Jezus heeft dorst en vraagt aan de vrouw om iets te drinken. De vrouw vindt dat maar een vreemde vraag, omdat de Joden en Samaritanen ruzie hebben met elkaar. Toch doet ze het wel!

Het gaat wel veel over water in dit bijbelgedeelte, maar uiteindelijk lees je nergens dat de vrouw ook echt wat water te drinken geeft aan Jezus!

Jezus vraagt wel om water, maar Hij wil hiermee eigenlijk gewoon het gesprek beginnen.

De vrouw moet haar man gaan halen, omdat Jezus hem ook wil leren kennen.

Jezus vertelt aan de vrouw dat Hij levend water geeft. Hiermee bedoelt Hij dat Hij kan geven wat de vrouw nodig heeft. En dat is het eeuwige leven met God.

Jezus weet wat er mis is in het leven van de vrouw, maar Hij wil het van haarzelf horen.

Door het gesprek over water ontdekt de vrouw dat Jezus de Messias is.