

Ik voel me vandaag:



Oude Testament (= oude verbond)



LEZEN

1. Omcirkel het Bijbelboek waar we uit lezen.

2. Hoofdstuk:

vers: t/m

Schuilen bij God

Ruth heeft na het overlijden van haar man niets meer. Ze vertrouwt erop dat de God van Naomi voor haar zorgt en bescherming biedt. En dat doet God: Ruth ontmoet Boaz (= 'Op wie je kunt bouwen', 'in hem is kracht') en hij gaat voor haar zorgen. Ze trouwen en krijgen een zoon; de grootvader van koning David en een verre voorvader van Jezus. Zo krijgt Ruth een plek in de stamboom van Jezus.



GEBED

Voor wie en voor wat bidden en danken we?



fijne dingen:

.....
.....

moeilijke dingen:

.....
.....

vouwlijn

DE LITURGIE

Zet een kruisje of cijfer voor het plaatje als dat onderdeel van de liturgie is geweest.

1. Naar de kerk 	2. Binnenkomst kerkenraad 	3. Afkondigingen 	4. Zingen
5. Groot 	6. Stil gebed 	7. Votum en groot 	8. Zingen
9. De wet 	10. Zingen 	11. Gebed 	12. Bijbellezen
13. Preek 	14. Zingen 	15. Geloofsbelijdenis 	16. Dankgebed en voorbede
17. Collecte 	18. Zingen 	19. Zegen 	20. Kerkenraad vertrekt

PUZZEL

Je ziet een huis, een plek van bescherming. Ruth woonde eerst bij Naomi en later dus in het huis van Boaz.

In dit huis staan vier tekstjes door elkaar. Schrijf de woorden met hetzelfde symbool achter elkaar. Welke tekst komt tevoorschijn en wat betekent deze tekst in het leven van vandaag?



	☆	maar	☆	☆
☆	door	☆	om	☆
☆	God	☆	zelf	☆
☆	door	☆	beschermt	☆
☆	te	☆	elkaar	☆
☆	mensen	☆	ook	☆
☆	te	☆	mensen	☆
☆	in	☆	ons	☆
☆	te	☆	helpen	☆
☆	helpen	☆	te	☆
☆	te	☆	helpen	☆
☆	te	☆	zetten	☆

**IK ZIE, IK ZIE,
WAT JIJ NIET ZIET**



Met welke bril kijk ik naar deze situaties?



Wat hiervoor gebeurde: Er is hongersnood in Israël. • Naomi, haar man en hun twee zonen vluchten naar het buurland Moab. Israëlieten en Moabieten zijn geen vrienden van elkaar. • De zonen van Naomi trouwen met Orpa en Ruth. • De man en zonen van Naomi sterven. • Naomi is weduwe en gaat terug naar Israël. • Orpa blijft in Moab, maar Ruth gaat met Naomi mee om voor haar te kunnen zorgen.

1. Boaz ziet een vrouw op zijn land lopen. Wat zou hij denken? En hoe praat hij over deze vreemde vrouw, tegenover zijn knechten? Kruis de juiste vakjes aan.

- O nee! Een Moabitische vrouw, wat doet zij hier?
- Wees aardig voor deze vreemde vrouw.
- Kan ze niet ergens anders aren gaan rapen?
- Bah, ze ziet er arm en vies uit, daar praat ik niet mee.
- Wat knap dat zij zo hard werkt.
- Wat goed dat ze eten zoekt voor haar schoonmoeder en haarzelf.

2. Waarover is Ruth heel verbaasd? Lees het in vers 10 en 11 en schrijf het antwoord in je eigen woorden op.

.....

.....

.....

3. Hoe denk je dat Ruth zich voelde aan het einde van deze dag? Zet om die emoties hieronder maar een cirkel.

- Verdrietig
- Veilig
- Dankbaar
- Eenzaam
- Bang
- Hoopvol

4. Boaz heeft het in vers 12 over de beschermende vleugels van God. Kijk naar het plaatje hiernaast. Hoe voelen deze kuikentjes zich, denk je? Zet om die emoties hierboven een vierkant.

Heb je bij vraag 3 en 4 dezelfde emoties omcirkeld? Wat denk je: heeft Boaz wat van Gods liefde laten zien aan Ruth?

- ja
- nee



5. Met welke bril kijk ik naar nieuwe, of andere, situaties?

(Kleur de vakjes vanuit het midden: 1 vakje is een beetje mee eens, 5 vakjes is: heel erg mee eens)

Een zwerver staat folders uit te delen bij de supermarkt.

Ik vind zwervers eng en kijk de andere kant op.



Ik groet hem/haar.



De nieuwe kapper, een ex-vluchteling, kan nog steeds niet zo goed Nederlands

Ik denk: nóg niet? Nou, dan zoek ik wel een andere kapper.



Ik gebruik een vertaalprogramma en help hem.

De nieuwe klasgenoot zit altijd alleen in de pauze

Ik denk: dan zal ze wel een beetje raar zijn.



Misschien moet ze wennen. Ik vraag haar mee te doen.

Oordeel niet oordeel niet heb gerust een mening over dingen die je ziet maar oordeel niet.

Jarenlang geleden sprak een oude indiaan: oordeel pas als jij in iemands schoenen hebt gestaan. Dat was een wijze les en nu heb ik een idee kies maar een paar schoenen uit en loop een dagje mee.

In de schoenen van het meisje dat ze altijd pesten, de sneakers van die jongen steeds weer in de nesten, de schoenen van een vluchteling, een weg gekeken vreemdeling, de schoenen van de meester die niet voor de klas kan staan loop een dagje mee ... en kijk er anders tegen aan!

**Oordeel niet*: Ely & Rikkert
Tip: luister via YouTube heel het lied!*

Gebed
Heer, geef mij open ogen en een open hart voor de mensen om mij heen. Laat mij zien waar U mij kunt gebruiken om Uw licht en liefde door te geven.



Idee en uitvoering: bijMaris en H.C.B. Illustraties: Linda Bikker. Schilderij: Lebrecht Music & Arts, Alamy. Lied 'Oordeel niet': Ely & Rikkert. Puzzel: Alma Knot. Oplissing: (lees in de spiegel).
 .reclant 91 .n6616 mo nastas 91 nt meaznem 9nab16 toob .ho0 teekM .reclant 91 meaznem 11as .toob 9no .lmetn1z9ad .bo3