

Curriculum Re:search

1. Het lijkt alsof God Zich verbergt – Jesaja 45

Jongeren zijn veel bezig met persoonlijke geloofsvragen. Rationeel weten ze de antwoorden vaak wel, maar ze vinden het lastig om die antwoorden in hun eigen geloofsleven te integreren. Het onderwerp van deze schets is daar een voorbeeld van. Dat God bestaat, is voor de meesten geen vraag. Maar ze zouden daar meer van willen merken. En vooral: ze zouden willen weten/ervaren dat God er voor hen persoonlijk is. Hoe zit dat?

2. Zonder vrienden red je het niet – Diverse teksten uit Spreuken

Als 18-plusser kom je op een zeker moment vaak in een fase waarin het zoeken naar een levenspartner meer op de voorgrond treedt. Soms verdringt dat zelfs het zoeken en/of onderhouden van vriendschappen. Het zoeken van een levenspartner wordt als van groter belang gezien. Als je 'hem' of 'haar' gevonden hebt, zijn vriendschappen minder belangrijk geworden, wordt soms gedacht. Is dat ook echt zo?

3. Als je te maken hebt met teleurstellingen – 1 Koningen 19

Jongeren kunnen op allerlei vlakken teleurstellingen meemaken: een opleiding die niet lukt, werk dat niet voldoet aan hun verwachtingen, relaties die stuklopen, de coronacrisis die roet in het eten gooit van hun studententijd en sociale contacten. Wat te doen als ze te maken krijgen met teleurstellingen? Aan de hand van 1 Koningen 19 gaan ze hierover met elkaar in gesprek.

4. Wat heb ik aan de kerk? – Efeze 3

Waarom heb ik de kerk nodig, als ik het op allerlei andere terreinen ook prima geloof kan vinden? Als de kerk soms zo weinig lijkt mee te bewegen met mijn leven? Wat heb ik aan de kerk?

5. Geloven op de werkvloer – Jeremia 29

Geloven op zondag en op maandag. Het lijkt soms een wereld van verschil. In de kerk spreek je allerlei mensen die er hetzelfde over denken. Wat doe je als je op maandag weer op je werk of bij je studieplek verschijnt. Hoe geef je je geloof vorm in een context die soms helemaal niet meer begrijpt waar jij het als christen over hebt?

6. Gods leiding in je leven – Psalm 25

Jongeren leven in een cultuur waarin het heel belangrijk gevonden wordt dat je zelf je keuzes maakt en dat jij het leven kiest *zoals jij* dat zou willen leiden. Gevolg daarvan is ook dat het maken van verkeerde keuzes jezelf aangerekend kan worden. Hierdoor kun je onzeker worden, waardoor het maken van keuzes als zwaar ervaren wordt, omdat het gevoel te falen bij een verkeerde keuze op de loer ligt. Het geloof is hierin radicaal anders: door Gods Woord worden we aangespoord om Zijn leiding te zoeken in ons leven. Hoe zit dat dan precies, waarin vind ik Zijn leiding en wat betekent dat eigenlijk? Met deze schets gaan jongeren daarover met elkaar in gesprek.

7. Twijfel is gewoon, maar niet normaal – Mattheüs 11

Twijfel is mogelijk een kenmerk van de doelgroep van Re:search. Het is niet voor niets dat (of: als) ze de stap naar de belijdeniscatechese nog niet durven zetten. Er zijn nog teveel vragen om een persoonlijk commitment aan te gaan met het christelijke geloof. Het gaat daarbij wel vaak om een bepaald soort twijfel. Dat God bestaat en dat Jezus uit de dood is

opgestaan, dat geloven ze in het algemeen wel. Of ze geven deze geloofsuitspraken in ieder geval het voordeel van de twijfel. Waar ze veel méér aan twijfelen, is het effect dat het geloof heeft op hun eigen leven. Als het allemaal waar is, hoe komt het dan dat ik dat persoonlijk zo weinig ervaar? Of: wat betekent dat dan voor mijn leven van elke dag? Daarover gaan jongeren met elkaar in gesprek.

8. Welkom thuis – Lukas 15

Jongeren gaan aan in gesprek over de gelijkenis van de verloren zoon en ontdekken hoe verrassend actueel deze gelijkenis kan zijn.

9. Als lijden dichtbij komt – Johannes 11

Wie aan jongeren vraagt welke vraag van andersdenkenden zij het liefst proberen te vermijden, zal al snel een reactie krijgen die verband houdt met het thema 'lijden'. Onze tijd vraagt om reactie, soms zelfs om verantwoording. Voor jongeren kan dit overweldigend zijn: hoe reageer je op zo'n vraag? Waar doe je op dat moment goed aan? Wat geloof ik zélf eigenlijk hierover? Daarover gaan ze met elkaar in gesprek.

10. Wat zeg ik als...? – 1 Petrus 3

Geloven in God wordt in onze tijd niet per definitie gek gevonden. Over God mag je best praten, je mag het over Hem hebben, zolang je het maar niet opdringt aan anderen. Jongeren die in gesprek gaan over het geloof met niet-christenen ervaren echter wel dat het nog best lastig is om uit te leggen wat je gelooft en antwoord geven op moeilijke vragen valt lang niet altijd mee. Aan de hand van deze schets oefenen jongeren het onder woorden brengen van de hoop van geloven.

11. God en het klimaat – 2 Kronieken 7

Extinction Rebellion, klimaatverandering en de gevolgen ervan voor ons land en deze wereld. Het nieuws staat vol met berichten die raken aan het thema 'klimaatcrisis'. Christenen hebben een taak gekregen in de schepping en daarmee ook in de huidige situatie. Wat is die opdracht? Hoe kun je als christen je verantwoordelijkheid hierin nemen? Daarover gaan jongeren met elkaar in gesprek, met behulp van deze schets.

12. Doe ik ertoe in de gemeente? – 1 Korinthe 12

Met behulp van deze gespreksschets ontdekken jongeren dat ze er in de gemeente wel degelijk toe doen en dat ze hun plek daarin mogen (en moeten) innemen met de gave(n) die God hen gegeven heeft. Ze gaan in gesprek over de vraag: 'Wat is mijn gave en hoe dien ik God en de gemeente daarmee?' Bij schets 4 was de vraag: 'wat heb ik aan de kerk?'. Bij deze schets wordt de vraag andersom gesteld: 'wat heeft de kerk aan mij?'.
Bij deze schets wordt de vraag andersom gesteld: 'wat heeft de kerk aan mij?'.

13. Geloven in de politiek - Mattheüs 5

Als 18-plusser heb je er een nieuwe verantwoordelijkheid bij gekregen: je wordt opgeroepen om te gaan stemmen bij verkiezingen. Je moet nog meer gaan nadenken over hoe je je verhoudt tot politieke en maatschappelijke vraagstukken. Welke keuze maak je? Hoe speelt geloof daarin een rol? Hoe verhouden geloof en politiek zich eigenlijk tot elkaar? Met behulp van deze schets gaan jongeren hierover met elkaar in gesprek.

14. Bidden vraagt om focus en geduld – Lukas 11

Veel jongeren verlangen ernaar om de aanwezigheid van God in hun leven te ervaren. Het gebed speelt daarin een belangrijke rol, maar wat doe je als je dat niet zo ervaart? Aan de hand van deze gespreksschets laten we jongeren ervaren dat het de realiteit van het leven als christen is dat er tijden zijn waarin je bidt maar dat het lijkt alsof de hemel gesloten is. We laten zien dat bidden vraagt om geloof, focus en geduld. Zo mogen ze zien wat God ze zeker wil geven, namelijk alles wat zij voor hun leven als kind van de Vader nodig hebben, door de gaven van Gods Geest.

15. Te-vrede-n – Filippenzen 4

Tevredenheid is een belangrijk onderwerp voor jongeren. Hoewel Nederlandse jongeren over het algemeen hoog scoren in hun ervaring van geluk (88% in 2019) zijn de mentale problemen van deze doelgroep nog nooit zo groot geweest als nu. Jongeren gaan in gesprek over de manier waarop ontevredenheid en tevredenheid een rol spelen in hun leven. Ze ontdekken dat het geloof in Gods genade hen leert tevreden te zijn in alle omstandigheden en krijgen praktische handvatten aangereikt om tevredenheid te oefenen.

16. Belijdenis doen? – 1 Timotheüs 6

Jongeren doen steeds vaker op latere leeftijd belijdenis. Het bestaan van jullie 18+-groep is daar misschien wel een gevolg van. Redenen zijn vaak heel verschillend, bijvoorbeeld:

- Ik weet niet of ik wel echt geloof, wanneer weet ik dat eigenlijk?
- Ik weet niet of ik wel goed genoeg geloof? Ik doe er eigenlijk zo weinig mee/aan?
- Ik aarzel om me te verbinden aan een concreet kerkverband of gemeente. Moet ik daar dan mijn hele leven bij blijven?
- Ik vind het gewoon niet nodig om me voor iedereen uit te spreken, het is toch iets tussen mij en God, iets persoonlijks

Met deze schets gaan jongeren over het doen van belijdenis in gesprek.

17. Moeite met man- of vrouw-zijn – Diverse teksten uit Genesis, Psalmen, 2 Korinthe en Galaten

De afgelopen jaren is de beweging van de genderneutraliteit sterk toegenomen. Het verschil tussen man en vrouw moet volgens de aanhangers daarvan ongedaan worden gemaakt. Toiletten, kleding, speelgoed, opvoeding – het moet allemaal genderneutraal worden. Geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, of tussen jongens en meisjes. Want als het erop aankomt, zijn de traditionele ideeën over man en vrouw verzonnen door mensen zelf. Deze gedachte kan heel ver gaan. Dat God in de mensheid onderscheid maakt tussen 'mannen' en 'vrouwen', wordt een ouderwetse gedachte genoemd. Want er zijn veel méér mogelijkheden dan 'man'- of 'vrouw'-zijn. Daarbij is niet bepalend wat je biologisch geslacht is, maar hoe je je voelt. Aan de hand van deze schets gaan jongeren daarover in gesprek. We laten ze (opnieuw) beseffen dat God de mens mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt. Hun man- of vrouw-zijn is dus niet maar willekeurig, er is een roeping van God aan verbonden. Met behulp van deze schets ontdekken jongeren dat er in het man- of vrouw-zijn meer variatie zit dan ze misschien denken. Ze denken daarnaast op een pastorale manier na over mensen in hun omgeving die moeite hebben met de beleving van hun biologische man- of vrouw-zijn.

18. Kleopas en ik – Lukas 24

Jongeren gaan op weg met de Emmaüsgangers. Ze ontdekken dat geloofsverwarring niet uniek is, maar stellen samen met Kleopas en zijn reisgezel hun vragen. Ze gaan er met elkaar over in gesprek en mogen zo ontdekken dat Jezus dichterbij is dan ze denken. Ze leren erop te vertrouwen dat in het gelovige gesprek met elkaar Christus de Bijbel voor ze opent en hun harten laat branden, ook al hebben ze niet door dat Hij er is. Deze schets laat jongeren ontdekken dat het lezen van de Bijbel, het luisteren naar de uitleg ervan, het met elkaar erover spreken en het zien op de sacramenten nodig is en hen helpt om geloofsverwarring te lijf te gaan.

19. Groeien in geloof – Hebréeën 5

Het is in onze maatschappij heel gewoon 'een leven lang te leren'. Op geloofsgebied ligt dat echter vaak anders. De vraag of een jongere ook groeit in geloof wordt niet zo vaak gesteld. Aan de hand van deze schets gaan jongeren daarover met elkaar in gesprek. Ze ontdekken dat groei hoort bij het geloof. Ze kijken kritisch naar zichzelf: groeit mijn geloof? Welke voedingsbronnen helpen mij daarbij?

20. Biddend leven – Psalm 123

Biddend leven wordt vaak ervaren als iets lastigs. De tijd waarin wij leven is niet stimulerend voor het gebedsleven: in afhankelijkheid leven staat haaks op het idee dat je zelf resultaten moet zien te behalen en dat je de controle over je eigen leven zelf in handen moet hebben. Daarnaast is biddend leven voor een jongere vaak niet concreet: hoe doe je dat? Hoe blijf je daartoe gemotiveerd? Vrijwel iedere jongere is het er wel mee eens dat biddend leven hoort bij een gelovige. Jongeren gaan aan de hand van deze schets in gesprek over hun eigen gebedsleven en hoe ze het kunnen verrijken en verdiepen.

21. Geluk, wat is dat? – Psalm 34

Wat is geluk? Jongeren zien dat veel van wat deze wereld als 'geluk' presenteert niet authentiek is. Geluk staat niet meer in het grote kader van Gods verhaal met mensen, maar is iets individualistisch geworden: geluk is bereikbaar, en moet ook hier en nu genoten kunnen worden. Daarnaast wordt geluk gezien als het gevolg van je persoonlijke keuzes. Het stelt jongeren de vraag: wat is authentiek geluk? Hoe voorkom ik dat ik een 'nepgelukkige' word? Wat heeft het geloof daarover te zeggen? Aan de hand van deze schets gaan jongeren daarover met elkaar in gesprek.

22. Enthousiasme gezocht! – Romeinen 12

Veel jongeren hebben behoefte om ergens bij te horen: daar ligt een kans om als gemeente bij aan te sluiten. Als jongeren betrokken zijn op de kerk, is dat vaak met de gedachte dat ze er iets moeten 'halen'. Ze mógen er ook vanuit gaan dat er in de kerk ruimte is voor ontvangen. Tegelijkertijd hebben ze ook iets te brengen: hun inzet, gaven, talenten en inbreng, kortom: hun enthousiasme. Het HGJB-jaartheme voor 2022-2023 is 'Enthousiasme gezocht!' en sluit hierop aan. In deze schets bieden we handvatten om dit thema onder de aandacht te brengen bij de 18+'ers van de gemeente. Achtergrondinformatie bij het thema en de bijbelstudie zijn ook terug te vinden in andere publicaties over ons jaartheme.

23. Gelukkig ongetrouwd? – 1 Korinthe 7

Voor veel, zo niet de meeste, christen-jongeren is het aangaan van een huwelijk (of desnoods een partnerschap) erg belangrijk en eigenlijk ook vanzelfsprekend. Op zich is dat begrijpelijk en goed. Het huwelijk is een geschenk van God, dat bovendien verwijst naar de eenheid tussen God en Zijn volk (Ef. 5). Niet voor niets wordt het zelfs een 'paradijsbloem' genoemd, iets wat ons herinnert aan het paradijs vóór de zondeval. Toch kun je je afvragen of het streven naar een huwelijk niet tevéél de focus van jongeren bepaalt. Wat als je single blijft? Kun je dan wel gelukkig zijn? Singles worden maar al te vaak als 'zelig' gezien, als mensen die de ware nog niet gevonden hebben. Aan de hand van deze schets gaan jongeren hierover met elkaar in gesprek. Ze ontdekken dat het huwelijk niet 'zaligmakend' is en dat zowel gehuwd als ongetrouwd blijven een roeping en gave van God kunnen zijn.

24. Hoe lees ik de Bijbel bij lastige ethische kwesties? – Kolossenzen 3

Deze schets helpt jongeren om de Bijbel (beter) te gebruiken in hun zoektocht naar richtingwijzers bij ethische vragen. Het is niet vanzelfsprekend dat jongeren de Bijbel erbij pakken om tot antwoorden te komen. Het is simpelweg gemakkelijker om op een smartphone de browser te openen en informatie bij elkaar te googelen. Tegelijkertijd hebben ze vaak wel behoefte aan helderheid in de wirwar aan (des-) informatie die via die weg naar hen toekomt: hoe kan de Bijbel mij hierin helpen? En hoe kom ik daarachter? Daarover gaan jongeren met elkaar in gesprek.

Let op! Deze schets is onderdeel van een tweeluik. De schets 'Orgaandonatie' is het vervolg op dit materiaal.

25. Orgaandonatie – diverse bijbelteksten

Elke 18+'er krijgt ermee te maken: de vraag of je donor wil worden. De Donorwet wil volwassenen in Nederland actief een keuze laten maken. De vraag is: hoe maak je de juiste keuze? Welke rol spelen geloof en Bijbel hierbij? Daarover gaan jongeren met elkaar in gesprek.

Let op! Deze schets is onderdeel van een tweeluik en is het vervolg op schets 24: Hoe lees je de Bijbel bij lastige ethische kwesties?

26. Wanneer is het mijn geloof? – Genesis 11, 12 en 15

Jongeren in 18+-groepen komen meestal niet 'omdat het moet', maar komen ook (nog) niet tot persoonlijke geloofsbelijdenis. Re:search wil steeds helpen om op zoek te gaan naar wie God voor hen wil zijn. Deze schets gaat over de vraag: wanneer geloof ik nu echt zelf? Het gaat niet (direct) over het doen van openbare geloofsbelijdenis, maar over de voorvraag wat persoonlijk geloven nu eigenlijk is. Wanneer kun je zeggen dat je gelooft?

27. Zonde – Psalm 32

Het begrip 'zonde' doet het niet zo goed (meer) in onze cultuur. Het woord klinkt nog wel zo nu en dan, maar vaak als begrip waarmee aangeduid wordt dat iets 'jammer' is ('zonde van die mooie witte schoenen'). De ernst van zonde wordt in de huidige cultuur niet meer zo beleefd. Zonden zijn daarin hoogstens fouten waarvan je iets kunt leren. Het zijn geen daden waarmee je bij God in de schuld komt te staan. Enerzijds zien jongeren het probleem van 'zonde' niet zo in. Er zijn echter ook jongeren die worstelen met zonde in hun leven. Ze vragen zich af welke invloed zonde heeft op de relatie tussen God en zichzelf. Aan de hand van deze schets gaan jongeren hierover met elkaar in gesprek.

28. Misschien / niet de enige waarheid? – Mattheüs 16

In onze tijd is het begrip 'waarheid' maakbaar. Wat waarheid is bepaal jij zelf. In zo'n context is het erg lastig om op te komen voor een waarheid die niet maar jouw waarheid is, maar de waarheid voor iedereen. Dat wordt niet alleen arrogant gevonden, het wordt ook niet begrepen. Hoe kan een geloof nu voor iedereen gelden? Jongeren hebben er ook mee te maken. Ze voelen zich er bijvoorbeeld oké bij dat Jezus voor hen de Waarheid is, maar poneren Hem niet als de Waarheid voor iedereen. Terwijl Jezus Zelf het ons anders leert... Jongeren gaan aan de hand van deze schets in gesprek over dé Waarheid.

29. Ben ik goed genoeg? - 1 Korinthe 15

Ik ben niet goed genoeg. Het is een gevoelde overtuiging die bij jongeren sluimerend of meer op de voorgrond aanwezig kan zijn. 'Ik ben niet goed genoeg' gaat verder dan 'ik doe (iets) niet goed genoeg'. Het is dieper verworteld in hun identiteit die zij juist in deze levensfase volop aan het ontwikkelen zijn. Sommige jongeren ervaren die vraag ook in het geloof: ben ik goed genoeg voor God? Daarover, en over het bevrijdende van Gods genade, gaan jongeren met elkaar in gesprek.

30. Volhouden dus! – Lukas 18

Juist jongeren die op zoek zijn naar de relevantie van het geloof voor hun dagelijks leven, kunnen teleurgesteld raken. Ze vragen zich misschien af waarom geloven zo moeilijk is en waarom het soms lijkt dat je er niet zoveel aan hebt. 'Klopt' het christelijke geloof dan wel? Kun je er niet net zo goed met ophouden? Daarover gaan jongeren met elkaar in gesprek, met behulp van deze schets.

Het HGJB-jaartheme voor 2023-2024 is 'Volhouden dus!' en sluit hierop aan. In deze schets bieden we handvatten om dit thema onder de aandacht te brengen bij de 18+'ers van de gemeente. Achtergrondinformatie bij het thema en de bijbelstudie zijn ook terug te vinden in andere publicaties over ons jaartheme.

31. Wat maakt mijn relatie christelijk? 1 Korinthe 13

In deze fase van hun leven zullen veel jongeren een relatie hebben/krijgen of daarover nadenken. Verschillende jongeren zullen een christelijke vriend/vriendin hebben. Dat betekent echter nog niet dat het geloof in deze relatie een belangrijke rol speelt. Voor andere jongeren, zeker op plaatsen waar de kerk heel marginaal geworden is, is het krijgen van een vriend/vriendin die ook christen is helemaal niet (meer) vanzelfsprekend. Maar als je christen bent en dat belangrijk vindt, hoe geef je dat dan vorm in je relatie?

32. Geloven met je gevoel en/of verstand? – Spreuken 2 en Psalm 100

In het dagelijks leven heb je de meer verstandelijke types en de meer gevoelstypes. Een ander verschil, dat hierop lijkt, is dat tussen introverte en extraverte personen. Deze verschillen komen ook tot uiting in hoe iemand zijn of haar geloof beleeft. Als jongeren met elkaar in contact komen, kunnen ze deze verschillen als problematisch ervaren. Misschien zijn ze jaloers op de geloofsbeleving van de ander. Extraverte mensen die hun geloof heel gevoelsmatig beleven, kunnen onbedoeld het beeld oproepen van 'de betere gelovige'. 'Kon ik óók maar zo geloven', kan een jongere dan denken. Maar ook een meer verstandelijk gelovige kan jaloezie oproepen: 'Had ik maar het inzicht dat hij heeft.' Met behulp van deze schets gaan jongeren hierover met elkaar in gesprek.

33. Handen en voeten – Mattheüs 25

Hoe geef ik mijn geloof handen en voeten? Het is de vraag die verschillende christelijke jongeren zichzelf nogal eens stellen. In hun beleving blijft een antwoord in de kerk soms uit, omdat het daar vooral over de geloofsleer gaat, maar niet (altijd) over de uitwerking ervan voor de rest van de week, het geloofsleven. In deze schets gaan jongeren met elkaar in gesprek over de vraag of en hoe zij hun geloof handen en voeten kunnen/moeten geven.

34. Vrij leven– Galaten 5

God wil dat mensen vrij zijn. Vrij van alles wat je bindt en tegenhoudt om de mens te zijn die Hij je bedoeld heeft te zijn. Maar die vrijheid is ook kwetsbaar. Die kan je ontglippen. Denk aan een politieke situatie: wanneer een groep of volk politieke onafhankelijkheid verkregen heeft, dan is er oplettendheid nodig om ook in deze situatie te blijven en niet weer in een chaotische situatie terecht te komen. Zo is dat ook met de vrijheid die God in ons leven wil geven. Welke risico's zitten er aan vrijheid? Daarover schrijft Paulus, in zijn brief aan de Galaten. Met behulp van deze schets gaan jongeren daarover met elkaar in gesprek.

35. Kinderen van het licht – Efeze 5

Wie naar onze samenleving kijkt ziet mooie dingen, maar ook minder kanten. Wie met de bril van het geloof naar deze wereld kijkt, ziet ook de duistere kanten van onze cultuur, volgens Paulus. Hij doet daarom een oproep: leef als kinderen van het licht! Met behulp van deze schets ontdekken jongeren wat dat inhoudt en gaan ze met elkaar in gesprek over de manier waarop dit vorm kan krijgen.

36. Een oude brief met een boodschap voor nu (verschijnt najaar 2023) –

Openbaring 3

Jongeren gaan met deze bijbelstudieschets in gesprek over het geloof in Laodicea en wat dat ons nu te zeggen heeft.