

# Beschikbare programma's jongerenwerkmethode



Deze programma's vind je op het methodeplatform:

Categorie	Subcategorie	Programma + link
1. Wat geloof ik?	a. God, Jezus en de Heilige Geest	<a href="#">God in beeld?</a>
		<a href="#">In vuur en vlam (Pinksteren)</a>
		<a href="#">Kerst: groot nieuws</a>
		<a href="#">Ruimte voor Jezus (Kerst)</a>
		<a href="#">Vol van de Geest</a>
		<a href="#">Waarom Jezus?</a>
	b. De relatie tussen God en de mens	<a href="#">Amazing grace</a>
		<a href="#">Enthousiasme gezocht</a>
		<a href="#">Leve de opstanding! (Pasen)</a>
		<a href="#">Waag de sprong</a>
		<a href="#">Wat is zonde?</a>
	c. De toekomst en het eeuwige leven	<a href="#">De eeuwigheid: een droom die uitkomt!</a>
		<a href="#">Hij komt eraan!</a>
	d. Diversen	<a href="#">Bevrijd van de duivel!</a>
		<a href="#">God, waar bent U?</a>
		<a href="#">Help, ik twijfel!</a>
<a href="#">Trucjes van de duivel</a>		
2. Hoe geloof ik?	a. Bidden en bijbellezen	<a href="#">Bijbellezen =</a>
		<a href="#">Goed om te horen!</a>
		<a href="#">Leer me lezen</a>
		<a href="#">Wil je voor me bidden?</a>
	b. Toewijding en groei in het geloof	<a href="#">Als zonde (geen) pijn doet</a>
		<a href="#">Dat je groeien mag</a>
		<a href="#">Geloven met de traditie</a>
		<a href="#">Gods geboden zijn wonderen</a>
		<a href="#">Hou vol!</a>
		<a href="#">Inburgeren in Gods koninkrijk</a>
		<a href="#">Leren geloven</a>
		<a href="#">Lofprijzing, waar draait het om?</a>
		<a href="#">Neem je kruis op!</a>
		<a href="#">Niet thuis in deze wereld</a>
		<a href="#">Oei, (geen) groei?!</a>
		<a href="#">Rituelen raken je!</a>
	c. Ontdekken van de wil van God	<a href="#">God is geen TomTom</a>
		<a href="#">Steeds tot Uw wil bereid</a>
		<a href="#">Hoe origineel ben jij?</a>

3. Wie ben ik?	a. Hoe je kijkt naar jezelf	<a href="#">Kijk in de goede spiegels</a>
	b. Je lichaam en je uiterlijk	<a href="#">Lang leve je lijf</a>
		<a href="#">Wat draag jij (uit)?</a>
c. Omgaan met (moeilijke) gevoelens	<a href="#">Geef Mij je angst</a>	
	<a href="#">Dip, depri, down</a>	
	<a href="#">Niemand ziet me zitten!</a>	
4. Wie ben ik voor anderen?	a. Hoe je omgaat met anderen	<a href="#">Als relaties stuk gaan...</a>
		<a href="#">Doe maar bescheiden!</a>
		<a href="#">Op eigen benen</a>
		<a href="#">Respect voor iedereen!</a>
		<a href="#">Wat voor vriend ben ik?</a>
	b. Wat je kunt betekenen voor anderen	<a href="#">Armoede... liever kwijt dan rijk!</a>
		<a href="#">Gewoon gastvrij</a>
		<a href="#">Je bent niet in je eendje</a>
		<a href="#">Open je ogen</a>
5. Hoe leef ik als christen?	a. Seksualiteit en relaties	<a href="#">Als homo achter Jezus aan</a>
		<a href="#">Cis- of transgender?</a>
		<a href="#">Grensoverschrijdend gedrag</a>
		<a href="#">Ik beloof je trouw!</a>
		<a href="#">Liefde moet je leren</a>
		<a href="#">Over seks(t)</a>
	b. Media en cultuur	<a href="#">Trouwen of single blijven</a>
		<a href="#">Cont@ct</a>
		<a href="#">Geloven in de wereld om je heen</a>
	c. Je (vrije)tijdsbesteding	<a href="#">Muziek: waar luister je naar?</a>
		<a href="#">Tijd om te rusten</a>
	d. Andere terreinen van je concrete levensstijl	<a href="#">Geloven is groen</a>
		<a href="#">Genieten van de schepping</a>
		<a href="#">Hoe nuchter ben jij?</a>
	e. Maatschappelijk-ethische kwesties	<a href="#">Van geven word je niet armer</a>
<a href="#">Crisis? Geen paniek!</a>		
<a href="#">Stem wijzer!</a>		
6. Hoe getuig ik in de wereld?	a. Hoe je getuigt	<a href="#">Geloven met je gezonde verstand</a>
		<a href="#">Gewoon getuigen</a>
		<a href="#">Merkwaardig</a>
		<a href="#">Zending verbindt?!</a>
	b. Hoe je omgaat met andere godsdiensten	<a href="#">Hoop voor Israël</a>
		<a href="#">Kunnen zij zich niet aanpassen?</a>
<a href="#">Wie is de ware?</a>		
7. Hoe sta ik in de gemeente?	a. Gemeente-zijn	<a href="#">Jouw kerk en andere kerken</a>
		<a href="#">Samen bij Eén</a>
		<a href="#">Verschil mag er zijn</a>
	b. De betekenis die je hebt voor de gemeente	<a href="#">Fijn dat u/jij er bent!</a>
		<a href="#">Gaven voor elkaar</a>
		<a href="#">Jij bent de kerk (van de toekomst)!</a>
	c. Doop, belijdenis en avondmaal	<a href="#">Het staat op je voorhoofd geschreven (doop)</a>
		<a href="#">Wij zeggen JA (belijdenis)</a>