

LEZEN



1. Omcirkel het Bijbelboek waar we uit lezen.

4. Dit boek is geschreven door

2. Hoofdstuk: 6 7 8 9 10

5. Hij was een van Jezus.

vers: t/m

3. Het Bijbelboek valt onder de categorie

- NT Evangelie (Matt.-Joh. Verhalen over Jezus)
- NT Kerkgeschiedenis (Handelingen)
- NT Brieven (Rom-Judas. Brieven met het goede nieuws, verhalen over Jezus)
- NT Eindtijd (Openbaring)



Ik voel me vandaag:



GEBED

Voor wie en voor wat bidden en danken we?



fijne dingen:



moeilijke dingen:

.....

.....

.....

.....

vouwlijn

DE LITURGIE

Zet een kruisje of cijfer voor het plaatje als dat onderdeel van de liturgie is geweest.

Let op! De plaatjes staan door elkaar!

De wet 	Bijbellesen 	Zingen 	Geloofsbelijdenis
Zingen 	Zingen 	Gebed 	Binnenkomst kerkenraad
Votum en groet 	Groet 	Collecte 	Zingen
Stil gebed 	Kerkenraad vertrekt 	Afkondigingen 	Preek
Zegen 	Naar de kerk 	Dankgebed en voorbede 	Zingen

PUZZEL

Je ziet een lijst met steden die in de Bijbel worden genoemd. Zoek ze op en streep ze door. Welke stad blijft over?



- | | | |
|-----------|---------|----------|
| Athéne | Filippi | Korinthe |
| Bethanië | Hebron | Naïn |
| Bethlehem | Jericho | Názareth |
| Damaskus | Joppe | Nínevé |
| Emmaüs | Kana | Rome |
| | | Tyrus |

BIJ DE PREEK

Jezus is niet welkom in Samaria



1. Waar ging het kindermoment over?

2. Waarom doen de mensen in Samaria niet erg vriendelijk?

3. Hoe zou jij je voelen als je niet zo duidelijk niet welkom bent?

TIJDLIJN

Kun jij deze plaatjes in de goede volgorde zetten, zodat de weg naar Pasen klopt? Schrijf de cijfers van 1 tot en met 7 maar in de paarse vakjes.



Jezus veroordeeld



Jezus gekruisigd



Het laatste avondmaal



Bidden in Gethsémané



Judas verlaat de groep



Intocht in Jeruzalem



Het graf is leeg!

Op reis

Vers 51 is een belangrijk vers. Hier begint Jezus aan Zijn reis naar Jeruzalem. Alsof Hij er na de belijdenis van Petrus en de verheerlijking op de berg klaar voor is. Het is een beslissing die Jezus zelf neemt. Hij weet wat Hem te wachten staat (9:22), en toch gaat Hij ervoor. Helemaal.

Niet welkom hier!

Joden en Samaritanen haatten elkaar. Jezus had geen vooroordelen en stuurde boodschappers vooruit om onderdak in een Samaritaans dorp te vragen. Maar het dorp weigerde deze Joodse reizigers te verwelkomen.

Wat hiervoor gebeurde: Petrus belijdt dat Jezus de Messias is. * Jezus voorzegt voor de eerste keer Zijn dood. * Jezus wordt verheerlijkt op de berg. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes mee de berg op. * Jezus geneest een bezeten jongen. * Jezus voorzegt voor de tweede keer Zijn dood. * De leerlingen discussiëren over wie het belangrijkste is.



Zet een hokje om de tekst die je MOOI vindt.



Zet een streep onder de tekst die je NIET LEUK vindt.



Zet een cirkel om de tekst die over GOD OF JEZUS gaat.

51 Jezus zou niet lang meer op aarde blijven. Daarom nam hij het besluit om naar Jeruzalem te gaan.

52 Onderweg stuurde hij een paar leerlingen vooruit. Zij kwamen in een dorp in Samaria. Daar wilden ze een slaappleats voor Jezus regelen. 53 Maar Jezus was daar niet welkom, omdat hij op weg was naar Jeruzalem.

54 Toen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, zeiden ze: 'Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel laten komen om de mensen hier te doden?' 55 Maar Jezus draaide zich om en verbood ze om zo te praten. 56 Daarna gingen ze verder naar een ander dorp.

Bijbel in Gewone Taal, Lucas 9: 51-59

Wraak nemen, of ...?

De leerlingen vonden het erg dat ze niet welkom waren en wilden vergelding (zoals bij de steden Sodom en Gomorra gebeurde). Als anderen ons afwijzen of verachten, willen wij misschien ook graag wraak nemen. Wij moeten ons goed bedenken dat het oordeel bij God ligt en niet aan ons is.

Geen vuur uit de hemel

Jezus verwerpt het voorstel van Jakobus en Johannes. Hij wil de Samaritanen niet met vuur verteren. Hij is namelijk (bij Zijn eerste komst) niet gekomen om het oordeel te brengen of om mensen onder bedreiging te dwingen Hem te volgen, maar Hij is gekomen om vrede te brengen. Hij wil mensen niet te gronde richten, maar graag behouden.

Gezpreksbijbel

Idee en uitvoering: bijMaris en HCG/6. Illustraties: Linda Bikker. Puzzel: Alma Krol. Oplossing: Jeruzalem. Weetjes leiders: Gezpreksbijbel HSV, Het Leven en Jongerenbijbel.