

BIJ DE PREEK



Toen Jezus Mattheüs riep om Zijn leerling te worden, sprong Mattheüs meteen op en volgde Hem. Hij liet zijn beroep achter, waarmee hij veel geld verdiende.

Als God jou roept, ben je dan bereid net zoveel op te geven als Mattheüs?



De Farizeeërs probeerden Jezus telkens in de val te lokken. Dit was een buitenkansje: Hij ging om met 'uitschot'. De Farizeeërs waren niet gericht op het helpen van mensen. Meer bezig met kritiek dan met bemoediging. Maar God is begaan met alle mensen, ook de zondige en gekwetste.

Wat voor mensen ga jij liever uit de weg?

Jezus gaat om met 'slechte' mensen



Zet een hokje om de teksten die je **MOOI** vindt.



Zet een streep onder de teksten die je **NIET LEUK** vindt.



Zet een cirkel om de tekst waar **DE PREEK** over gaat.

9 Jezus ging weer verder. Onderweg zag hij een man zitten bij het tolhuis. Hij heette Mattheüs. Jezus zei tegen hem: 'Kom, ga met mij mee.' Mattheüs stond op en ging met Jezus mee.

10 Later waren Jezus en zijn leerlingen bij Mattheüs thuis om te eten. Daar kwamen ook veel tollenaars en allerlei slechte mensen. En die aten mee. **11** Toen de farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen de leerlingen: 'Jullie meester hoort niet te eten met tollenaars en slechte mensen.'

12 Toen Jezus dat hoorde, zei hij: 'Een dokter is er niet voor gezonde mensen, maar voor zieke mensen. Met mij is het net zo. Ik ben er niet voor goede mensen. Maar ik ben gekomen om aan slechte mensen het goede nieuws te vertellen.'

13 Denk eens goed na over deze woorden van God: 'Ik wil geen offers, maar ik wil dat jullie goed voor elkaar zijn.'

BGT, Mattheüs 9

Hier zie je een typisch dorp in de dagen van Jezus.



OM THUIS TE ZINGEN:

ELLY&RIKKERT OORDEEL NIET // OKE4KIDS VOOR DE ZIEKEN, VOOR DE ARMEN // OTH 562 WIJ WILLEN SAMEN VIEREN