

Ik voel me vandaag:



Nieuwe Testament (= nieuwe verbond)



LEZEN

1. Uit het hoeveelste Bijbelboek in het Nieuwe Testament lezen we?

- 1^e 2^e 3^e
 4^e 5^e 6^e

2. We lezen uit hoofdstuk:

vers: t/m

3. Waarvan kende de schrijver de Heere Jezus?

- hij was een leerling van Jezus
 hij was een van de mensen die naar Jezus kwam luisteren



De vrouwen rondom Jezus

Martha ontving Jezus in haar huis. Martha, haar zus Maria en hun broer Lazarus ontvingen Jezus en Zijn discipelen vaker. In de Bijbel staat dat Jezus van hen hield.

In dit gedeelte lezen we dat Maria aan de voeten van de Heere Jezus zit. Dat wilde zeggen dat zij een leerling is. Dat was toen erg schokkend, een vrouwelijke leerling!

Jezus heeft oog voor vrouwen, Hij vindt het belangrijk dat ook vrouwen Zijn verhalen horen. Overal waar de Heere Jezus naar toe gaat neemt Hij ook een groep vrouwen mee. En bij Zijn opstanding laat Hij zich zelfs het eerste zien aan vrouwen.



GEBED

Voor wie en voor wat bidden en danken we?



fijne dingen:



moeilijke dingen:

.....

.....

DE LITURGIE

Zet een kruisje **x** door het vakje als er een onderdeel van de liturgie is geweest.

vouwlijn

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PUZZELS



'Leg' de dominokaartjes tegen elkaar. Ligt alles goed? Welke zin maken de woorden?



Als in de Bijbel over iemand verteld wordt, lees je vaak ook waar diegene geboren is, of waar hij of zij vandaan komt. Je ziet van boven naar beneden de stad Jericho staan. Een bekende inwoner van Jericho was Zacheüs. Hieronder staan plaatsnamen en een Bijbeltekst. Welke Bijbelse personen komen uit deze plaatsen? Schrijf de namen in de lege vakjes.

1. Arimathéa (Mat. 27: 57) // 2. Anathoth (Jer. 1: 1)
 3. Bethsáida (Joh. 1: 45) // 4. Bethlehem (1. Sam. 17: 15)
 6. Bethanië (Joh. 11: 1) // 7. Zora (Richt. 13: 1-2)

Jezus komt in Martha's huis



Wat hiervoor gebeurde: Jezus zendt de discipelen twee aan twee uit. • De leerlingen komen terug van hun reis. • Jezus vertelt over Zijn Vader. • Jezus vertelt het verhaal van de barmhartige Samaritaan.



1. Wat heb jij de afgelopen week allemaal gedaan? Kruis die rondjes aan.

2. Heb jij soms het gevoel dat je té druk bent?

- Ja, ik ben zó druk dat ik het eigenlijk niet meer leuk vind
- Ja, ik ben wel druk
- Ik ben gewoon lekker bezig, het is goed zo
- Nee, ik ben niet druk

3. Gasten worden in het Midden Oosten heel erg goed verzorgd. Het is dus normaal dat Martha zo druk in de weer was. Is het verkeerd om voor anderen te zorgen?

4. Waarom is Martha boos op Maria? (Vers 40)

5. Ben jij een 'denker' zoals Maria of lijk je op 'Martha' en ben je een 'doener' (=graag bezig)?

- Ik ben een denker
- Ik ben een doener
- Ik ben beide

6. Lees Psalm 131. Zet een streep onder de woorden die rust geven of over rust gaan.



Jezus vertelde hiervoor het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Het is voor een gelovige namelijk belangrijk om naar een ander om te zien en hulp te geven als dat nodig is. Maar in dit verhaal lezen we dat het óók heel belangrijk is om tijd te nemen om naar Gods woord te luisteren.

Die twee dingen moeten dus in balans zijn!

Bethanië ligt een paar kilometer van Jeruzalem. Het was een welvarend dorp met olijfbomen, vijgenplantages en wijngaarden. De leden van de stam Benjamin gingen er wonen, na hun terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Ook Simon de melaatse, Martha, Maria en hun broer Lazarus woonden in Bethanië. Tegenwoordig heet de plaats 'El-Azariya', daarin is de naam van Lazarus nog te horen.



Basisbijbel, Psalm 131

Een pelgrimslied van David.

- 1 Heer, ik heb niet te veel verbeelding. Ik ben niet trots en kijk niet op anderen neer. Ik verlang niet naar dingen die onbereikbaar voor me zijn.
- 2 Ik ben zo rustig en tevreden als een kind dat gedronken heeft, bij zijn moeder op schoot.
- 3 Israël, vertrouw op de Heer, nu en voor altijd.