

Ik voel me vandaag:



VRAGEN BIJ DE DOOP

Welkom in deze bijzondere dienst! Vandaag wordt er een baby gedoopt.

Weet jij of de baby een jongen of meisje is? Kleur dat rondje.

Hoe heet de baby die wordt gedoopt?



Luister goed of je de doopnaam van de baby hoort en schrijf hem op.

Weet je jouw doopnaam?

Kijk goed! Hoe vaak krijgt de baby water op zijn/haar hoofdje? Kleur dat aantal druppels.

Heeft de baby grote broer(s) of zus(sen)?

ja nee



WEET JE DAT
DE *Vader* JE KENT.
WEET JE DAT JE
VAN *waarde* BENT.
WEET JE DAT JE
EEN *parel* BENT.
EEN PAREL IN
God's hand

Elly en Rikkert

DE LITURGIE

Zet een kruisje **X** door het vakje als er een onderdeel van de liturgie is geweest.

vouwlijn

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.

PUZZELS

Pasgeboren baby's werden in de tijd van de Bijbel gewassen en ingewreven. Dat gebeurde onder andere met olie en poeder van mirtenbladeren, maar eerst met iets anders. Waarmee? **Zoek de goede weg van de baby naar de pot met het vraagteken.** Onderweg kom je letters tegen die samen een woord vormen.



1. Kaïn, Abel (Gen. 4: 1-2)
2. Sem, Cham, Jafeth (Gen. 6: 10)
3. Abram, Nahor, Haran (Gen. 11: 26)
4. Ismaël, Izak (Gen. 16: 15)
5. Manasse, Efraïm (Gen. 41: 52)
6. Hofni en Pinehas (1 Sam. 4: 4)
7. Jónathan en Michal (1 Sam. 14: 49)
8. Eliab, Abinádab, Samma en David (1 Sam. 17: 13,14)

Je ziet achter elk getal een paar namen uit Bijbel. Het zijn steeds broers of broer en zus van elkaar. Wie is hun vader?

Schrijf de naam in de lege vakjes. Als je alles ingevuld hebt, kun je de letters in de gekleurde balkjes zetten. Er komt een ding tevoorschijn waar ook baby's in de tijd van de Bijbel mee speelden.



1. Zoals water ons wast, zo reinigt het bloed van Jezus ons van onze

PREEKBINGO

Elke keer als het in de preek gaat over wat je op het plaatje ziet, mag je een hokje doorkruisen.



2. Met de doop maakt God een afspraak met jou. Hij doet een belofte om als een goede Vader voor je te zorgen, je mag bij Hem horen! Het is een afspraak die altijd blijft bestaan. In de Bijbel noem je zo'n afspraak een ...

contract testament verbond

3. God wil graag dat je gelooft wat Hij heeft beloofd. Dat je Hem volgt. Daarvoor heb je een nieuw, schoon hart nodig. Als de Heilige Geest in je hart werkt dan kan er liefde in wonen. Liefde voor God en liefde voor de mensen om je heen. Schrijf of teken in de vier hartjes dingen die jou helpen om dicht bij God te leven.



Dopen is een teken dat God je helemaal schoon wil maken. Zoals jij je schoonmaakt en mooie kleren aantrekt als je naar een feest gaat, zo wast de doop je schoon voor de komst van de Heere Jezus.

Maak de tekening af. Trek een lijn van 1 naar 2, naar 3, en verder. Teken mooie kleren aan het hangertje. Kleur de tekening mooi in!

