

LEZEN

Ik voel me vandaag:



1. Uit de Bijbel wordt gelezen uit
het evangelie / de brief aan:

hoofdstuk

vers

Jezus leeft, Hij is opgestaan!



2. Na hoeveel dagen is Jezus
opgestaan uit het graf?

2 3 7

3. Wie is erbij in dit verhaal?

- Petrus Johannes
 Thomas Jakobus
 Maria De discipelen
 Iemand anders,

4. Zou jij erbij hebben willen zijn?

ja nee

5. Wat zou je dan gezien hebben?

.....
.....

6. Wat is het goede nieuws?

.....
.....
.....

DE LITURGIE

Zet een kruisje **X** door het vakje als er een onderdeel van de liturgie is geweest.

vouwlijn



PUZZELS

Kun jij deze rebus ontcijferen?

Dit deden de apostelen nadat Jezus was opgestaan ...



U	Z	G	S	R	E	K	A	W	E	B	N	E	G
D	F	N	E	L	E	P	I	C	S	I	D	D	W
O	N	A	A	T	S	E	G	P	O	Q	E	T	A
I	B	E	V	R	E	E	S	D	X	H	Y	P	P
H	E	O	P	E	N	I	N	G	F	A	R	G	M
A	C	S	S	A	X	C	M	E	N	G	E	L	A
A	T	T	I	O	K	H	I	R	O	L	D	E	P
L	I	E	D	L	Y	C	O	B	C	F	H	Q	U
E	W	E	P	S	Q	S	V	R	O	U	W	E	N
M	H	N	G	B	L	I	J	D	S	C	H	A	P
E	I	J	N	E	T	N	A	A	D	E	G	E	J
H	S	T	O	R	L	M	L	Y	W	G	W	T	F
J	E	Z	U	S	M	V	T	A	B	B	A	S	Z
H	M	G	J	A	A	R	D	B	E	V	I	N	G

Sabbat rolde vrouwen blijdschap
 graf steen bevreesd rots
 aardbeving opening Jezus
 Engel gedaante opgestaan
 hemel bewakers discipelen

BIJ DE PREEK

Verspreid het goede nieuws!



Jezus is opgestaan uit de dood

7 En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf weggenomen was.

De verschijning aan de tien discipelen

19 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij

stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 20 En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. **De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen.** 21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! **Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.** 22 En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. 23 Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.

BIJ DE PREEK

Welke woorden hebben met de preek te maken? Zet daar een rondje omheen.

- Pasen
- GRAF
- DOOD
- EMMAUS
- VROUWEN
- Jezus
- Soldaten
- STEEN
- ENGELN
- Maria
- KRUIDEN
- gestolen
- kruis
- Thomas
- Petrus
- doeken

WAT IS PASEN?

Zet een streep onder de zinnen die je mooi of duidelijk vindt.

Pasen is van oorsprong een Joods feest: Pesach. Het herinnert aan de uittocht van het volk Israël uit het land Egypte. Misschien heb je het verband met het Joodse Paasfeest al gezien: zoals het volk Israël gered werd uit de slavernij van Egypte, zo heeft God alle mensen willen redden uit de slavernij

van de zonde. Slavernij, want zonden kunnen je stevig in de greep houden.

Jezus was geen slachtoffer, maar nam bewust de straf op zich die wij hadden verdiend: de dood. Zo kon de relatie tussen God en mens worden hersteld. Hersteld, want het was flink fout gegaan toen Adam en Eva zich in het paradijs van God hadden afgewend. God maakte de mens om samen met Hem te leven. God is op zoek naar het herstel en wil graag in een goede relatie met mensen samen leven. Jezus maakte een nieuwe verbinding met God mogelijk. Er hoeft niets tussen God en mensen in te staan.



Met Pasen vieren we dat Jezus de dood heeft overwonnen. Zelfs op de donkerste plaats heeft Zijn licht geschinen! Er is weer hoop, een nieuw begin. Wie in Hem gelooft en Hem gaat volgen, zal in die overwinning delen!



Duisternis kan geen duisternis verdrijven, alleen licht kan dat. Haat kan geen haat verdrijven, alleen liefde kan dat.



WAT IS ZONDE?

Zonde is Gods doel voor je leven missen. Gods doel is dat je leeft tot Zijn eer en glorie.

Veel mensen denken bij zonde direct aan het overtreden van regels, foute dingen doen. Maar ten diepste gaat het daar eigenlijk niet om. In de Bijbel wordt zonde heel direct verbonden aan de gebrokenheid van het leven. God schiep onze wereld en mensen om samen te leven. Dat ging mis (bij Adam en Eva) en dat zien we nu nog elke dag. **We leven in een gebroken wereld waarin wij als mensen het moeilijk vinden om liefdevol met elkaar samen te leven.** Egoïsme, liefdeloosheid, angst, pijn, eenzaamheid en geweld zijn thema's die wij elke dag in en om ons heen zien. **Deze gebrokenheid hoort niet bij het leven zoals God het bedoeld heeft.** Daarom gaat zonde meer over je doel in het leven missen dan over het overtreden van regels.

- Ik voel me waarde-loos
- schuld-gevoel
- ANGST
- wraak haat boosheid
- schaamte ziekte pijn
- oordeel hoogmoed (het beter denken te weten)
- roddelen liegen ver slaving

OM THUIS TE ZINGEN:

OTH 424 ALS IK LEES IN DE BIJBEL // OTH 427 DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN // OTH 428 EEN STEEN OP HET GRAF